



In deze reeks waarin we het verhaal brengen van mensen met buitenlandse roots – Jette telt zo'n 171 nationaliteiten –, is deze maand Anneli Prohaska aan het woord. Zij ruilde in 2001 Nürnberg in voor Brussel en is vandaag een van de 94 Jettenaren van Duitse origine.

Anneli Prohaska beleefde een onbezorgde kindertijd annex jeugd in Nürnberg, een stad in de Duitse deelstaat Beieren, ten noorden van München. Maar na haar middelbare school besloot ze Business Economics te gaan studeren in het Engelse Guildford. Toen ze in het kader van die studies een stage moest volgen in een Franstalige stad, lonkte een verblijf in de Franse hoofdstad Parijs, maar tot haar verbazing kreeg ze Brussel voorgeschoteld... Toch werd het een jaar waar Anneli mooie herinneringen aan overhoudt, én Jean-Philippe, de man waarmee ze ondertussen meer dan 20 jaar samen is en twee kinderen heeft.

Belgica boven

Na haar studies en een korte werkervaring in het voormalige Oost-Duitsland, een periode

waarbij het koppel een langeafstandsrelatie onderhield – Jean-Philippe was op dat moment in Lyon aan de slag was –, besloot het koppel in 2001 om zich definitief te vestigen in Brussel. Zo belandden ze in de Belgica-wijk in Sint-Jans-Molenbeek. 'Maar toen we moesten verhuizen wilden we in dezelfde wijk blijven, maar dan liever net voorbij de gemeentegrens. We verkozen Jette omwille van de multiculturaliteit, het groene karakter en het culturele aanbod', poneert onze gesprekspartner als een volleerde Jetse ambassadrice.

Ideale vakantiebestemming

De jaarlijkse reizen naar haar geboortestad Nürnberg versterken de band die haar kinderen ondertussen met haar moederland hebben opgebouwd. 'We gaan er elke zomer op vakantie en de laatste jaren vertrekken de kin-

deren – Jacob en Aaron zijn ondertussen respectievelijk 13 en 11 – zelfs een week vroeger om daar ter plaatse een stage te volgen', aldus hun moeder. 'Ook de kerstperiode brengen we door bij mijn familie. Alles samen brengen de kinderen ongeveer een maand per jaar in Duitsland door.'

Al is dit Duits-Belgische gezinnetje al dikwijls van plan geweest om er eens van af te wijken, blijft Duitsland tot dusver dé vakantiebestemming bij uitstek, en dat terwijl hun vrienden allemaal richting Frankrijk of verder zuidwaarts trekken. 'Veel van hen zouden maar wat graag Duitsland beter leren kennen, maar de taalbarrière is de grootste hinderpaal om de daad bij het woord te voegen. Daarom kijk ik des te meer uit naar het ladies only-weekendje binnenkort in Aken, samen met enkele vriendinnen', glundert Anneli. 'En misschien krijgen de kinderen ooit het gezelschap van enkele van hun vriendjes op het Beierse platteland.'



Ik betwijfel of ik zomaar Brussel zou kunnen loslaten.

België? Of toch Duitsland?

Of ze overweegt om ooit terug te keren naar haar roots, wilden wij wel eens weten. 'Ik weet het niet', geeft Anneli ootmoedig toe. 'Mijn man zou best willen, maar ik betwijfel of ik zomaar Brussel zou kunnen loslaten. We hebben hier tenslotte ondertussen iets opgebouwd, we hebben er onze vrienden en, eerlijk gezegd, na een paar weken vakantie ben ik altijd blij als ik weer in Brussel ben.' Hoezeer deze sympathieke Duitse ondertussen ook een Jetse geworden is, toch verkiest ze in sommige gevallen de tradities, gewoonten of smaken die haar terugvoeren naar haar jonge jaren in Nürnberg. 'Neem nu het hele kerstgebeuren. Dat is in Duitsland veel sfeervoller en authentieker dan hier. Wist je bijvoorbeeld dat wij de kerstboom pas op 24 december in huis halen? De boom decoreren, cadeautjes uitwisselen, alles is geconcentreerd rond kerstavond en kerstdag zelf. Zalig!'

Als uitsmijter wil Anneli nog een Duitse culinaire lekkernij aanprijzen: de pretzel. 'Ik weet dat je de koekjes hier ondertussen ook kan kopen, maar die kunnen in geen honderd jaar tippen aan de Beierse pretzels', be-togt ze vol overtuiging.